



Beste ouder

Met deze groeimeter willen we de ontwikkeling van uw zoon/dochter, zijn/haar 'groei' als persoon visueel in beeld brengen. Hang deze meter op een zichtbare plaats in huis en neem op bepaalde momenten tijdens dit leerproces de tijd om zijn/haar groei op te tekenen of op te kleven (met de aangeboden stickers). Sommige stickers zijn blanco gelaten. Zo kan ieder kind zijn/haar 'groeimoment' kiezen en krijgt elke meter een persoonlijk en uniek uitzicht.

Deze meter is een visuele duiding bij ons opvoedingsproject van de basisschool van Sint-Jan. Het geeft symbolisch weer waar onze school voor staat. Het biedt jou als ouder mogelijks de kans om samen met uw kind te spreken over de identiteit van onze school (gemaakte leeruitstappen, verworven vaardigheden, christelijke feesten, schoolse overgangen, ...). Door te praten mét en over uw kind creëer je vertrouwen en maakt het de band tussen ouder en kind alleen maar sterker.

Om deze dialoog op gang te brengen, geven we graag wat duiding bij enkele symbolen.

Jan de Beer is onze schoolmascotte. Net zoals onze patroonheilige **Jan Berghmans** is hij onze richtingaanwijzer. Hij is net zoals Jezus Christus onze inspiratiebron. Jan was een voorbeeld van dienstbaarheid. Hij deed **het gewone op een buitengewone manier** met respect voor ieders geloofsovertuiging en levenswijze.

Jan de Beer staat tevens symbool **voor ieder van ons die het leer- en groeiproces van uw kind mee ondersteunt en begeleidt**. Directie, leerkrachten, externe begeleiders, ... én ook u als ouder. Door **'samen-school-te-maken'** trachten we onze kinderen te laten uitgroeien tot zelfredzame jongeren met een eigen persoonlijkheid (positief-kritisch, geïnspireerd, competent en solidair 'sterk' in de samenleving van 'morgen').

Leren doe je altijd en overal! En dit ... levenslang! Onze school biedt **een sterke leer- en leefomgeving** waarbij de harmonische ontwikkeling centraal staat. Steeds met een positieve kijk op kinderen (met oog voor welbevinden en betrokkenheid) en in verbondenheid met elkaar en de natuur (aanbod van werkelijkheids onderricht). Hierbij verwijzen we graag naar de eik. De eik staat voor wijsheid, levenskracht en uithoudingsvermogen. Het is een sterke boom die bescherming biedt aan alles wat er in zijn directe omgeving groeit en bloeit. Wonderbaarlijk om zien hoe hij zijn vruchten (de eikels), hoe klein ook, doet uitgroeien tot iets groots. Wees ervan bewust ... **elke stap in het proces telt** – hoe klein ook.

Tal van onze leerlingen zetten hun eerste stappen binnen Sint-Jan al in onze kleuterschool (**Eikendreef** in Malle). Daar kunnen ze al spelend leren in een oase van groen, waarbij samen ontdekken en beleven centraal staat.

Elk kind/plant/bloem/dier is uniek en moeten we dan ook **op zijn of haar maat** ondersteunen. Elk van hen heeft nood aan een warme zorgzame aanpak. **Talenten en sterktes van het kind** vormen hierbij ons uitgangspunt. We proberen hen te doen "groeien" door succeservaringen op te doen. Het gras groeit nu eenmaal niet sneller door eraan te trekken, maar wél door het zonlicht en water te geven. We trachten onze kinderen te prikkelen om uitdagingen aan te gaan en **hun eigen leerproces mee in handen te nemen**. Ze ervaren hierdoor dat 'leren' functioneel én plezierig is. Sommige leerprocessen verlopen nu eenmaal versneld, andere dan weer vertraagd. **Met een doelgerichte aanpak** (gevarieerd aanbod aan ervaringskansen, de nodige discipline, structuur en duidelijkheid, ...) pogen we zo veel mogelijk leerwinst te bereiken. Dit met het oog op **persoonlijke vooruitgang!** Onze school streeft hierbij niet naar perfectie, maar wel naar **degelijkheid!**

"School maken" betekent in essentie dat we als school een leer- en leefgemeenschap zijn. Hierbij zijn we geen eiland op zich.

Laten we samen het groei- en leerproces van uw kind gericht en nauwgezet opvolgen!