

Westmalle, 18 april 2024

Sociaal project voor de leerlingen van 5 SO

"Hoe wij omgaan met mensen met een beperking, bejaarden en psychiatrische patiënten zegt veel over onze maatschappij. Het is een graadmeter voor de warmte of de koude van onze wereld. Zijn wij enkel gericht op prestatie, carrière, bezit, macht, geld ... of hebben wij wel degelijk middelen, personeel en tijd over voor de zwakkeren? Misschien staat ons omgaan met hen model voor ons omgaan met alle mensen ..."

Geachte ouders
Beste leerling

Op **maandag, dinsdag en woensdag 6, 7 en 8 mei 2024** organiseren wij het sociaal project voor alle vijfdejaars. De bedoeling is dat je je gedurende deze dagen actief zal inzetten voor kinderen, bejaarden, mensen met een beperking of een ziekte. Met deze inleefdagen willen we je laten kennismaken met een meestal minder bekende of evidente leefwereld. Door werk uit handen te nemen van ergotherapeuten, opvoeders en verpleegkundigen willen we je oog laten krijgen voor het zinvolle werk dat zij dag in dag uit verrichten.

Of dit geslaagde dagen worden, heb je zelf in handen. Het is aan jou om naar de mensen toe te stappen. Je zal het personeel wel een handje kunnen toesteken, maar dat hoeft niet altijd. Stap dan zelf eens een kamer binnen. Je zal zien hoeveel plezier dat doet! In heel wat instellingen kan je ook zelf een activiteit organiseren (een quiz bijvoorbeeld). Dit kan je afspreken met je contactpersoon in de voorziening.

Alle informatie over je gekozen voorziening kan je op Smartschool terugvinden. Spreek binnen je groep ook af wie op voorhand contact zal opnemen met de contactpersoon van je voorziening.

Tijdens de projectdagen ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.

De kosten voor dit project worden geraamd op € 3,00 en worden verrekend via de schoolrekening.

We hopen dat het voor jullie allen aangename en leerrijke dagen mogen worden.

Met vriendelijke groeten

L. Geboes, V. Luyts, C. Sterkens, C. Vermeiren
organiserende & begeleidende leraren

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Dagindeling van de projectdagen:

- Maandag 6 mei 2024: van 9.00 tot 16.00 uur;
! andere uren voor :
Scholen BO : 8.30 – 15.30 uur
ZNA Joostens: 8.30 – 16.00 uur
Preventorium Pulderbos: 13.00 – 16.00 uur
- Dinsdag 7 mei 2024: van 9.00 tot 16.00 uur;
! andere uren voor :
Scholen BO: 8.30 – 15.30 uur
- Woensdag 8 mei 2024: van 9.00 tot 12.00 uur;
! andere uren voor :
Scholen BO : 8.30 – 12.30 uur
Preventorium Pulderbos: 9.00 – 16.00 uur

Enkele getuigenissen van een vorige editie:

Een doodnormale dinsdag begon voor ons met een bang hartje. Onwetend stapten we de schoolpoorten binnen, maar al snel werden we verwelkomd door honderd lachende, unieke en prachtige gezichtjes. Het ijs was gebroken. Na een dag vol zwemmen, rekenwerk, puzzelen en spelen, kwamen we met een warm gevoel- maar ook zeer vermoeid - thuis. De volgende dag werd ons vaak gevraagd of we lang zouden blijven. Hoewel het leuk is om dit te horen, is het ook confronterend wetende dat sommige kindjes deze liefde en aandacht thuis soms niet kunnen krijgen.

Tijdens deze drie dagen hebben we ingezien dat het niet alleen heel zwaar is voor de kindjes wegens hun toch wel grote achterstand, maar ook voor de leerkrachten die dag in dag uit voor hen klaarstaan. Het is zo mooi om te zien hoe de leerkrachten hen bij elk ministapje aanmoedigen en ook hoe de kindjes er voor elkaar zijn, ongeacht hun beperking. Ons respect voor deze school is immens want de liefde die we hebben ontvangen en nu ook hebben kunnen teruggeven, is onbeschrijfelijk. Dank u wel voor deze mooie ervaring!

Dyalanka, Sien, Hui Yi en Elien in BO Zonnebos

Toen we dinsdagochtend binnenkwamen, wisten we niet goed hoe we ons 3 dagen nuttig zouden kunnen maken omdat we geen specifieke taken gekregen hadden. Maar al snel stonden er veel kandidaten in de rij om met ons een frisse neus te halen in het Rivierenhof. Zoals Frans tegen ons zei, liet dit zijn bloed sneller stromen. We namen ook deel aan enkele leuke activiteiten die op de planning stonden. Snel werd ons al duidelijk dat de bewoners het Boterlaarhof niet zagen als een rusthuis, maar meer als hun echte thuis. Blij dat wij een deel mochten uitmaken van deze hechte familie. Nog nooit hebben we zo'n grote dankbaarheid gekend wanneer we koekjes, bloemetjes en handmassages uitdeelden. Het was niet enkel rozengeur en maneschijn. We zagen ook mensen lijden. Hopelijk hebben we ook hun dag iets beter kunnen maken. Liefste bewoners van het Boterlaarhofke, ons zie je zeker en vast terug!

Marie en Amélie in Boterlaarhof